



Okkernotitie

O.B.S. De Okkernoot

03/04/2020

2019-2020

Lieve kinderen en beste ouder(s) en verzorger(s),

Het zijn gekke weken, zo zonder kinderen op school. Wat zien we gelukkig veel van jullie op klasbord terug. Jullie werken hard, knutselen prachtige dingen en spelen gelukkig ook heel veel. Gelukkig helpt het weer mee. Het leren gaat al heel goed, soms is er nog wat extra ondersteuning nodig. Even contact met de juf of meester is dan heel erg fijn. Maar we missen de kinderen en de collega's natuurlijk enorm. We zitten op dit moment in een rare tijd. Stiller op de straten, in de winkels, niet meer steeds je vriendjes zien. Alleen kun je niet veel, je hebt elkaar nodig. Nu eigenlijk meer dan ooit. We hopen dat we jullie op 11 mei weer in de school mogen zien.

Wat is het eerste wat jullie zouden willen doen als "alles" weer mag?

In deze Okkernotitie vertellen de meesters en juffen hoe ze deze tijd beleven en wat hen nu bezig houdt.

Met vriendelijke groeten,

Myrna den Hartog, Interim directeur

O.B.S. De Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1

6671 ZL Zetten

Telefoon 0488-452674

info@okkernoot.nl

www.okkernoot.nl



Tanja; Wat doet een intern begeleider in deze rare tijd?

Ik ben vooral bezig om te kijken hoe we kinderen toch die extra ondersteuning kunnen geven als ze die nodig hebben. Hiervoor ben ik opzoek naar mogelijkheden. Gesprekken die gepland waren zijn in eerste instantie vaak afgezegd. Nu het langer gaat duren gebeuren steeds meer gesprekken via videobellen. Verder ben ik samen met het team aan het uitzoeken hoe we onderwijs op afstand kunnen geven.

Nou ik kan je zeggen dat is best ingewikkeld en wennen. Het is een mooie uitdaging. Maar ik hoop iedereen zo snel mogelijk weer in school te zien.



Hallo allemaal,

Jullie maken allemaal keurig je huiswerk. Maar wat doet de juf nu ze geen klas meer heeft om les te geven?

Als allereerst, ontzettend balen! Ik vind het ontzettend saai en veel achter de laptop zitten vind ik ook veel minder leuk.

Ik maak elke maandag een nieuwe weekplanning voor jullie. Ik zoek uit welke lessen er aan bod komen en of er instructie bij nodig is.

Bij nieuwe onderdelen typ ik een korte uitleg erbij. Ik scan de handleidingen en antwoorden in. Ook zoek ik werkbladen die bij de lessen passen.

De andere dagen werk ik wat administratie bij, beantwoord ik mailtjes van jullie ouders als er vragen zijn en zoeken we uit hoe we de lessen meer online kunnen krijgen.

Ik hoop dat we snel kunnen videobellen, dan kan ik jullie wat meer instructies geven.

Daarnaast zet ik foto's op klasbord en heb ik deze week een belronde gedaan om te horen hoe het met jullie allemaal gaat.



Mijn energie die ik normaal in het lesgeven kwijt kan, moet er wel uit! Gelukkig is het mooi weer en maak ik aan het einde van de dag een ronde op mijn stalen ros, de wielrenfiets.

We moeten nog even zonder elkaar, maar we maken er het beste van!

Ik kan niet wachten om jullie weer de school binnen te zien lopen.

Groetjes Juf Lieke

Hallo allemaal,

Hopelijk komen jullie deze tijd een beetje door. Het is gek om een leeg klaslokaal te zien en niemand op het schoolplein. Helaas is dit op het moment even niet anders.

Ook in deze tijden probeer ik mijn steentje bij te dragen, ook al is dit soms een beetje lastig. Ik help met het voorbereiden van de weekplanning van groep 3/4, denk aan inscannen, kopiëren, schriften klaarleggen etc. Wanneer er een nieuw schrift nodig is voor de kinderen, bezorg ik deze in de brievenbus. Ook heb ik contact met enkele kinderen om hen extra te begeleiden, wanneer dit nodig is.

Ik ben erg trots op hoe iedereen te werk gaat: de kinderen, ouders, en mijn collega's! Iedereen doet erg zijn best en samen komen we door deze bizarre tijd heen.

Ga zo door, en hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,

Meester Timo

Dag allemaal,

Vrijdag ochtend 3 april 2020

Ik zit achter mijn laptop, om alle stukjes van de juffen en meesters in dit bestand te zetten. Mijn laptop staat op tafel want ik heb net met mijn dochtertje Elin van 6 jaar gelezen en daarna haar rekenwerk laten maken. Mijn zoontje Ivar van 3 jaar zat aan mijn andere kant en die heeft inmiddels een hele rol plakband opgemaakt maar zat wél heerlijk te knutselen. Hun papa is boven op zolder aan het lesgeven via de computer, dus dat is verboden terrein nu. We hebben samen even wat gedronken en gegeten en inmiddels mogen ze “vrij spelen”.

Nu nog mijn eigen stukje....

Nu ik dit stukje schrijf zitten er twee kindjes om mij heen. “Maartje het Paardje” spelen ze. Maar een ketting gebruiken als teugel is toch niet zo’n slim plan. Want nét NU knapt de ketting en ligt de vloer bezaaid met kraaltjes. Er wordt direct een bakje gepakt en ze rapen alle kralen bij elkaar. Met de belofte: we maken een nieuwe ketting voor jou! Tja als mama niet op let dan gaat er wel eens iets mis....

Hulde aan alle ouders!

Dergelijke situaties zullen jullie vást bekend voorkomen. We zijn gedwongen om onze kinderen thuis te onderwijzen. Maar ondertussen vraagt ook ons werk de nodige aandacht.

Misschien zou je zeggen dat je als juf dat thuisonderwijs prima kan handelen. Maar geloof mij, mijn kinderen luisteren écht niet altijd naar hun ouders. Ik zeg hen geregeld dat mijn 31 leerlingen zich beter kunnen gedragen zij met zijn tweetjes.

Maar we doen wat we kunnen ouders, het gaat met vallen en opstaan, maar alle ouders doen hun best!

... Inmiddels is 1 kind alle kralen aan het tellen en de ander zit gillend op de gang voor straf omdat hij het bakje kralen omgooide.... Oké het is weer rustig. De pauze is voorbij. Elin maakt haar schrijf oefening en Ivar heeft inmiddels andere kralen gevonden om een ketting mee te rijgen.

Maar wat doe ik nu zoal?

Op maandag probeer ik een hele dag op school te werken. Dan bereid ik de hele week voor. Ik beantwoord mailtjes waar ik thuis niet aan toegekomen was. Ik bel met ouders. Ik vergader digitaal met collega’s. De dag is snel om.

De andere dagen probeer ik zoveel mogelijk thuis te blijven. (Net als jullie hoop ik) Dan combineer ik mijn werkzaamheden met mijn gezin. In de ochtend doen we schoolse activiteiten en in de middag gaan we iedere dag naar buiten. In de tuin, in de speeltuin (als het daar rustig is) of we wandelen door de wijk op zoek naar beren. Verder wordt er geknutseld, gekookt, rommel gemaakt en ook tv gekeken.

Tussendoor plaats ik leuke foto’s op klasbord, ik reageer op ouders die mailen met vragen. Ik bel met collega’s, of met ouders en leerlingen. Vergaderen probeer ik zo te plannen dat ze of in de avond plaatsvinden of op een moment dat manlief uitgewerkt is en ik mij kan opsluiten op zolder. Gelukkig zijn mijn collega’s heel begripvol.

Het is voor iedereen aanpassen, maar nogmaals: we doen ons best, allemaal!



Via deze weg wil ik dan ook alle ouders bedanken voor hun bereidwilligheid, hun lieve mailtjes en begripvolle en opbeurende woorden. Ik heb echt het gevoel dat we dit samen doen!

Lieve groeten van juf Sanne

Van Meester Tony:

Net toen ik weer wat uurtjes les wilde gaan geven...zei de minister- president dat alle scholen in Nederland dicht moesten...nou ik wist niet dat ik zo'n slechte leerkracht was!!??

Nee zonder flauwekul....we weten waarom we dit doen.

En alle juffen en meesters missen jullie...(en jullie ouders ook hoor).

Intussen puzzel ik wat , fiets veel en oefen met de computer om straks met jullie te kunnen kletsen...en lachen.

Zorgen jullie dat je familie en vrienden gezond blijven...dat is nu het belangrijkste.

En dan hopen we dat we elkaar weer snel in de klas zien!!



Hoi Okkernootjes,

Hier even een berichtje van mij want ja normaal zagen we elkaar elke dag en nu....

Het is raar om de school zo leeg te zien en ook vanuit huis te moeten werken. Iedere dag naar school is nu wel heel andersElke ochtend zit ik aan de keukentafel met een laptop voor me en de 'schooldag' begint. Wat ik dan doe?

Heel veel digitaal werken.....

Eerst ga ik mails beantwoorden en tussendoor ben ik in overleg met de andere juffen en meesters. Niet in de teamkamer maar via whatsapp of beeldbellen via teams. Samen met meester Ali en juf Ans kijken wij welke

materialen passend zijn bij het thema voor de kleuters en later maken we een weekplanning en kopiëren we pakketjes per kind. Tussendoor plaats ik jullie super leuke foto's en filmpjes op klasbord en bel of mail ik met een aantal papa's of mama's.

Een keer per week postbode zijn vind ik wel het bijzonderst van alles. Bij alle kinderen uit mijn klas ga ik dan even de pakketjes rondbrengen met het werk van deze week en dan vind ik het fantastisch om even te kunnen zwaaien en een glimp op te vangen van de enthousiaste gezichten van de kinderen. Dat is genieten!

Dit is dan zo ongeveer hoe mijn schooldag er nu uit ziet. Raar? Jazeker! Ik mis mijn klas, de school, het normale lesgeven....maar ja....het is even niet anders....

Ik hoop jullie allemaal gezond en wel weer snel te zien op de Okkernoot!

Groetjes van juf Mirella

Hallo Lieve kinderen,

Wat mis ik jullie, gezellig samen kletsen, samen zingen, werkjes maken en natuurlijk ook jullie lieve knuffels!

Ik ben blij met alle leuke foto's, die ik van jullie krijg, ik zie dat er keihard gewerkt wordt, SUPER!

Fijn dat jullie ouders zo goed helpen.

Maar wat doet de juf, dat willen jullie ook vast weten.

Iedere week ben ik bezig om voor jullie nieuwe werkjes op te zoeken, samen met meester Ali en juf Mirella.

De juf gaat regelmatig een stukje fietsen, dat is heerlijk met dat mooie weer!

In de polder is een ooievaarsnest, en het is zo leuk om te zien hoe het met hen gaat.

Lieve groetjes en een dikke knuffel van de juf.



Hoi allemaal!

Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed, gelukkig ben ikzelf en iedereen in mijn familie nog gezond.

Het is natuurlijk even wennen nu we niet meer op school werken, maar ik ben heel erg blij met alle mailtjes en foto's die ik ontvang. Ik vind het leuk om op de hoogte te blijven van jullie en om even te kletsen. Sommige kinderen heb ik al gesproken via het raam, thuis of via de telefoon, anderen ga ik deze week nog even bellen!

Nu we niet meer op school zijn, vragen jullie je misschien wel af wat ik doe. Ik ben erg druk geweest met alle formulieren voor het voortgezet onderwijs. Ondanks dat de eindtoets van groep 8 niet doorgaat, moeten de groep 8 kinderen wel geplaatst worden in de klassen op de middelbare scholen. Hier heb ik veel formulieren voor in moeten vullen en de gesprekken hierover zijn volgende week. Daarnaast ben ik natuurlijk druk geweest met het maken van werkpakketjes voor alle kinderen van groep 7/8. Ook ben ik bezig geweest met het online krijgen van MOO. Het was even puzzelen, maar inmiddels werkt MOO bij bijna alle kinderen. We zijn met de juffen en meesters bezig met het aanmaken van een youtube-account, zodat we daar instructiefilmpjes op kunnen zetten die je thuis kunt bekijken. Ook zijn juf Lieke en ik druk bezig met het aanmaken van Gynzy accounts voor de kinderen van groep 5 t/m 8, zodat jullie nog meer op de computer kunnen oefenen en ook daar uitleg kunnen bekijken. We hopen dat Microsoft Teams deze week ook online komt bij jullie in de MOO omgeving. Hiermee kan je beeldbellen met de juf of meester. Hoe dit verder werkt, horen jullie zodra we het kunnen gebruiken. Het is even anders dan anders, maar samen maken we er het beste van! Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer op school!

Groetjes juf Wilrieke



Juf Margriet

Juf Margriet is herstellende van een dubbele longontsteking. Het gaat al stukken beter met haaren vanaf de zijlijn is zij weer betrokken met het school gebeuren. Momenteel ligt haar focus vooral op het ondersteunen van juf Sanne bij het verzorgen van de lesstof in groep 3/4.

Kalender (ook te vinden op onze website)

april	
10	Goede vrijdag (lesvrije dag)
13	2 ^e paasdag (lesvrije dag)